

Persbericht

Inwoners van Waai op eiland Ambon keren terug na drie jaar verblijf in vluchtelingenkamp

Islamitische buurdorpen helpen mee christendorp Waai op te bouwen.

Het christendorpje Waai aan de oostkust van het eiland Ambon wordt weer opgebouwd en bewoond. En voornamelijk door de teruggekeerde oorspronkelijke bewoners! De centrale Indonesische regering heeft gelden vrijgemaakt voor de wederopbouw van Waai. Ook Nederlandse en internationale organisaties dragen hun steentje bij. De bewoners van de islamitische buurdorpen Liang, Tulehu en Tial steken de Waainezen daarbij de helpende hand. Een eerste voorzichtige stap naar een vreedzaam 'samen-leven'?

De strijd tussen christenen en islamieten die in januari 1999 op de Molukken begon, heeft veel mensenlevens gekost. Op 6 juli 2000 brak voor de inwoners van het christendorpje Waai de hel los. Jihad-strijders vielen met behulp van inwoners van de islamitische buurdorpen Tial, Tulehu en Liang het dorpje Waai aan. Later bleek dat ook het Indonesische leger deelnam aan de aanval. Terwijl Waai aan eerdere aanvallen het hoofd kon bieden, was dat voor zo'n overmacht op 6 juli 2002 onmogelijk. Daarbij vielen vele doden. Zij die zich nog konden redden, zochten hun toevlucht op de berg Salahutu. Met behulp van andere christen-dorpjes zijn de vluchtelingen naar Passo gebracht. In Passo, een klein dorpje niet ver van de hoofdstad Ambon-Stad, stonden nog twee grote schuren. Drie jaar hebben de ruim 6.000 Waainezen onder mensonwaardige omstandigheden in het vluchtelingenkamp gewacht op betere tijden. Hulp vanuit Nederland was noodzakelijk. De zogeheten *kumpulan* (vereniging) van mensen afkomstig van Waai en ook families stuurden geld. Ondersteuning kwam ook van de Nederlandse regering en van internationale organisaties. Met de hulp van zusterorganisaties van Artsen zonder Grenzen uit België en Frankrijk, M.S.F., zijn ondertussen 30 barakken gebouwd voor leefeenheden van ongeveer 40 mensen, zo'n 8 of 9 gezinnen.

Nu staat de terugkeer, de veilige terugkeer, naar Waai centraal. De voorbereiding voor de terugkeer van ongeveer 1.200 mensen is begonnen. Er zijn in Waai twee grote barakken gebouwd die voorlopig aan een groep mannen onderdak bieden. Deze mannen bouwen huizen, leggen electriciteitsleidingen aan, treffen voorbereidingen voor stromend water, etc. Dit alles, terwijl er ook nog bescherming moet zijn, want hoewel de islamitische buurdorpen meehelpen, is het duidelijk dat de jihad nog steeds in de buurt is.

Een groep van 22 Nederlandse Waainezen organiseert op zaterdag 27 september 2003 een informatie-bijeenkomst in Moordrecht. De dag is bedoeld om de stand van zaken in de wederopbouw van Waai en de terugkeer van de dorpingen toe te lichten. Groot is de behoefte onder de Waainese gemeenschap in Nederland aan actuele informatie. Bijzonder is de video-film die gemaakt is door een van de vluchtelingen met een door de Nederlandse Waainezen achtergelaten video-camera. Er zijn beelden te zien van de aanval op 6 juli 2000, de vlucht naar de bergen, de tocht naar het vluchtelingenkamp Passo, en de eerste voorbereidingen voor de terugkeer naar Waai.

De informatie-bijeenkomst op zaterdag 27 september 2003 begint om 10.00 uur in het Molukse wijkgebouw in Moordrecht, Prs. Wilhelminastraat 4.

voor meer informatie: Aatje Manuputty-Kayadu, 0522-261633, Rino Bakarbessy, 018237-2884,
Martha Suitela